

# KORPÖGAT

## Torsåkers Sockentidning

Från Korpögat September 2003

*Klockan 14.49* - klockslaget som aldrig kommer att glömmas i Torsåker. Exakt det klockslag då tåget inte kom.



Från Korpögat juni 2007

En rekommendation till alla föräldrar i Torsåker

Från uppföljningsmötet vill vi ge rekommendationen att barn under 16 år skall vara hemma senast kl 23.00. Vid övernattnig utom hemmet bör kontroll göras av att övernattnig sker enligt vad som finns överenskommet. Röd varningsflagg hissas för badplatserna vid Sälgsjön och Malmjärn samt Kalkbrottet i Wall som under sommarloven blivit traditionella "fyllställen" för en del av Torsåkers barn och ungdomar. Även om de allra flesta av Torsåkers ungdomar sköter sig mycket bra och inte alls omfattas av det här, tycks det finnas behov av en sådan här rekommendation. Därför hoppas vi att så många föräldrar som möjligt vill följa den.



**Nu är det slut - nu går vi ut.**

# Tack för oss!

I december 2010 beslutade styrelsen för Torsåkers sockenförening om ett tillfälligt uppehåll i utgivningen av Korpögat på grund av alltför få medlemmar i redaktionen. Sedan dess har såväl sockenföreningens styrelse som kvarvarande redaktionsmedlemmar med gemensamma krafter kontaktat enskilda personer, föreningar etc. med frågan om möjlighet till engagemang för tidningen.

De svar vi fått har till stor del varit likartade. Alla vi talat med vill att tidningen ska få vara kvar. Man menar att den behövs och att den kommer att saknas om den försvinner, men något engagemang på ideell basis har man inte möjlighet att bidra med.

I den situationen finns inte mycket att välja på och vid styrelsemötet i april beslutades om definitiv nedläggning av tidningen.

## Lätt att få medarbetare

Då tidningen startades 2003 skedde det i en tid då det var förhållandevis lätt att engagera Torsåkersbor på ideell basis just för ett sådant här ändamål. Det låg lite av folkrörelseanda i luften. Problemet är bara att en folkrörelse har sin begränsade tid att leva och kommer förr eller senare att ersättas av något annat eller upphöra helt. Det vet vi genom erfarenheter från bl.a. arbetarrörelsen, väckelserörelsen och nykterhetsrörelsen. Även ungdomar kunde vid starten av Korpögat se ett visst spänningsmoment eftersom det här med datorer ännu hade lite av nyhetens behag över sig. Sedan dess har datorer blivit lite mer vardagsmat och

idag är ungdomars intresse för datorer koncentrerade till sociala medier som Facebook, Twitter etc. där var och en kan ge uttryck för sina åsikter på ett helt nytt sätt som inte tidigare varit möjligt.

## Starkt engagemang

Redan från början stod det klart att tidningen skulle fungera som ett forum för dem som på olika sätt ville engagera sig för Torsåker och den svenska landsbygden. Hos många Torsåkersbor fanns dessutom en känsla av att Torsåker under ett halvt sekel fått leva lite i skuggan av Hofors, och att det nu kunde vara dags att återerövra lite av det som därigenom gått förlorat eftersom blomstringstiden för kommundelen Hofors definitivt var förbi.

Under de år som Korpögat funnits har vi fått uppleva ett starkt engagemang från våra läsare, en läsekrets som inte bara funnits i Torsåker utan varit utspridda över hela Sverige med ett par rejäla utbrytningar både till Australien och USA. En handfull av våra prenumeranter har varit professionella aktörer med lång erfarenhet inom begreppen författarskap och media. Även från det hållet har vi haft glädjen att få positiva omdömen om vår tidning. Framför allt har vi fått beröm för att Korpögat inte försökt efterlikna vare sig dagspressen eller veckopressen utan att Korpögat strävat efter att bara få vara just Korpögat.

## Reportage som gav eko

Några av de reportage som publicerats genom åren har getts vidare spridning ut över hela landet genom andra medier. Det gäller bland annat den smått komiska återinvigningen av Torsåkers järnvägsstation 2003 då ett par artiklar i Korpögat inspirerade hela Torsåkers befolkning att mer eller mindre gå

man ur huse för att under karnevalsliknande former hälsa invigningståget välkommet till Torsåker - det tåg som sågs som symbol för att Torsåker åter skulle få hamna på järnvägskartan och åter få bli en del av världen. Dessvärre fick alla gå hem igen med oförrättat ärende sedan det efterlängttade invigningståget blivit inställt på grund av banarbeten. Besvikelsen var stor den dagen men lättades upp avsevärt senare på kvällen då Torsåkersborna genom TV:s nyhetssändningar fick klart för sig att det inställda tåget till Torsåker blivit en riksnyhet.

## Barn med utgångsförbud

Ett annat reportage som spreds långt utanför Torsåkers gränser handlade om bygdens engagemang kring uppseglande ungdomsproblem med åtföljande skadegörelse, nattsudd och fylleri ända ner på mellanstadienivå. Efter ett par upprörda insändare i Korpögat med frågor om vart världen var på väg samt en artikel där problemen påtalades lite mer ingående inbjöds Torsåkersborna till ett möte på bygdegården där alla var överens om att här i Torsåker kommer vi inte att göra som på många andra orter - sätta oss ner med armarna i kors i väntan på vad myndigheterna ska göra. Istället tog Torsåkersborna saken i egna händer i form av en direkt uppmaning till alla föräldrar i Torsåker att hålla sina telningar hemma efter klockan elva på kvällarna. En åtgärd som knappast skådats i Sverige under de senaste 30 åren och som bland annat fick en av de större dagstidningarna i södra Sverige att ta upp fallet under rubriken "Torsåkers barn fick utgångsförbud" Många Torsåkersbor, prenumeranter och annonsörer har gemensamt bidragit till det engagemang för bygden som förmedlats genom

Korpögat. Vi hoppas att det engagemanget inte ska behöva ta slut nu när tidningen upphör. Ett engagemang för Sveriges landsbygd är oerhört viktigt i en tid då de politiker som försvarar landsbygdens intressen blir allt färre.

Stockholmsregionen anses idag med sina två miljoner invånare vara den främsta tillväxtmotorn i Sverige. Redan idag ställs krav på

särskilda åtgärder mot bakgrund av att regionen med dess ekonomiska välfärd står för en avsevärd del av den statliga skatt som utdebiteras i Sverige. Nu höjs röster för att den statliga skatt som utdebiteras där i rättvisans namn även ska kunna få investeras där i större utsträckning än vad som sker idag. Det betyder i klartext att om orter som Torsåker i framtiden vill visa att man

finns, underlättar det avsevärt genom ett engagemang hos den egna befolkningen.

I detta sista nummer av Korpögat ger vi en liten återblick över det som har varit, och med det ber vi att få tacka för oss!

*Styrelsen för Torsåkers sockenförening  
Korpögats redaktion*

## Vad händer nu...

Enligt gällande regler för tidningsutgivning måste en tidning alltid ägas av någon. Då Korpögat startades 2003 bildades Torsåkers sockenförening vars uppgift enligt stadgarna var att äga och svara för utgivningen av tidningen Korpögat med tio nummer per år. Då Korpögat nu läggs ner har frågan uppkommit om vad som ska ske med Torsåkers sockenförening. Därvid har medlemmarna beslutat att föreningen tills vidare ska finnas kvar med huvudsaklig uppgift att förvalta det ekonomiska överskott som tidningen lämnar efter sig.

Korpögats lokaler utryms till 1 juli och innan dess ska inventarier som möbler, maskinell utrustning etc. avyttras. Därutöver finns kontanta medel och i frågan om vad som ska ske med det sammanlagda ekonomiska överskottet har följande beslutats: Under innevarande år kommer Sockenföreningen att bjuda de boende på Spelmannen i Torsåker på kaffe med tårta en gång varje månad till minne av Korpögat. Förutom de boende själva finns många människor såväl i Torsåker som på andra orter som har sina anförvanter boende på Spelmannen. Därför är vår förhoppning att förhållandevis många både direkt och indirekt ska få glädje av den gåva som utgör minnet av det engagemang som genom Korpögat visats för Torsåker.

Inför nästa år fattas nya beslut.

Tidningens samlade produktion utgör en omfattande historik kring Torsåkersbygden och ett tidsdokument vad gäller åren 2003 - 2010. Därför kommer kompletta samlingar av tidningens hela produktion att tillställas Arkiv Gävleborg, Biblioteket i Hofors, kommunens skolbibliotek samt äldreboendet Spelmannen.

Korpögats hemsida på nätet med adress [www.korpogat.se](http://www.korpogat.se) kommer tills vidare att ligga kvar.

Vi vill även erinra om att boken "Johnny berättar" finns att köpa hos sockenföreningen. Även kvarvarande exemplar av tidningar finns till försäljning.

*Broor Sundin  
ordförande i Torsåkers Sockenförening*





## ”Johnnys bok”

**Pris: 100:-**

**Finns att köpa**

**hos Torsåkers Sockenförening**

**Tel: Broor 0290 - 40124**

**Maud 0290 - 40050**



## Tack för allt

*Glimten har slocknat i Korpens öga  
dess bevakande blick har tagit slut  
All vår strävan och möda hjälpte oss föga  
mycket sorgsna vi tagit detta beslut*

*Smått och stort har korpen bevakat  
ibland till de mäktigas stora förtret  
Det fria ordet den alltid bejakat  
med ambitioner och vitalitet*

*Vi tackar er alla för edert stöd  
ni gett luft under korpens vingar  
I minnet så lever alltid dess glöd  
när den högt över socknen sig svingar*

*Johnny i Ålbron  
och redaktionen*